
CURSUS WETENSCHAPSGESCHIEDENIS

Zijn er nog wonderen?

VOORWOORD

De passie voor kunst kreeg ik van mijn ouders mee. Mijn vader gaf als leraar les in kunstgeschiedenis, mijn moeder had in Nijmegen een antiekzaak. Elk kunstwerk is voor mij een soort puzzel. Wat stelt het werk voor, waarvan is het gemaakt, wat is de bedoeling van het werk, waar komt het vandaan en wie is de kunstenaar? Vaak geeft het werk kleine aanwijzingen en de vraag voor mij is dan of ik die hints van de periode of kunstenaar kan herkennen. Je leert steeds weer nieuwe dingen. Kunst doet een beroep op de verbeelding. Het laat je iets ervaren dat verder gaat dan het oppervlakkige. Het neemt je mee in een andere wereld. En maakt je nieuwsgierig.

Die vlam van nieuwsgierigheid is enkele jaren geleden overgesprongen naar de wereld van de wetenschap. Ook hier ben je nooit uitgeleerd. Er zit vaak een diepere laag onder ons huidige begrip van 'realiteit'. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de bijzondere wereld waarin we leven. Ze zien het niet. Mijn lerares meubelkunst zei ooit tegen me 'je ziet wat je weet'. Als je meer van kunst af weet, zie je opeens meer kunst. Je hersenen zijn er een beetje op getraind. Als je wat meer van de geschiedenis van de wetenschap kent, sta je ook een beetje anders in de wereld. Je herkent meer. Je realiseert je hoe dankbaar we mogen zijn voor het leven dat we leven. En hoe ongelooflijk vreemd het universum in elkaar zit. Laten we genieten van al het moois dat we ontdekken.

Ik neem je mee op mijn eigen ontdekkingsreis. Mocht je iets lezen waar je het niet mee eens bent, laat het me weten. Niemand heeft de waarheid in pacht en ik zeker niet. Er is een literatuurlijst toegevoegd zodat je weet waar ik me op baseer. Ik ben geen expert maar een leerling net als jullie. Ik heb veel geleerd van mijn schoonvader Siegfried Hagen, die jarenlang werkzaam was aan het Philips Natuurkundig Laboratorium. Hij verbeterde veel aan mijn teksten. En schudde daarbij vaak zijn hoofd. Voor het hoofdstuk spiritualiteit ben ik dank verschuldigd aan Dirk Oellibrandt, die me jaren geleden liet kennismaken met alchemie. Zijn boeken zijn de basis van dat hoofdstuk.

Ik hoop dat je door het volgen van deze cursus een beetje extra van de sterren, de aarde, het leven, je mobieltje, het internet, je hersenen, je voedsel en vooral de verbinding met alles om je heen kunt genieten. Er is schoonheid in overvloed.

Ron Augustus

Zetten, juli 2024